

Wim Ruska weer kampioen alle categorieën in Duitsland

Met groot vertoon van macht is Wim Ruska uit Amsterdam zaterdag in Aken voor de vierde maal open Duits judokampioen geworden. Hij behaalde voor de derde maal de titel alle categorieën, een prestatie die voor hem nog door niemand werd geleverd. Superieur was zijn judo tegen zijn rivalen die allen binnen de vastgestelde tijd met de tatami's kennis maakten, ook — in de finalepartij — de Duitser Janson.

Behalve Wim Ruska was het de Fransman Desmet, die de Duitsers de pas naar de titel afsneed. In de overige vier klassen eindigden Duitsers op de eerste plaats. In het omvangrijke toernooi, ruim 150 judoka's uit zeven landen namen aan de wedstrijden deel, kwam Peter Snijders in verband met een blessure niet op de mat en zijn broer Jan verloor door een nogal aanvechtbare beslissing van de Duitser Metzler, die na zijn zege door de

ruim 1500 toeschouwers werd uitgefloten.

Andere, zij het wat bescheiden successen, waren er voor lichtgewicht Theo Klein, de halfzwaargewichten Ernst Eugster en Rob Paanen, en de zwaargewichten Metselaar en Kleinstra, die allen een bronzen medaille veroverden.

De resultaten in de verschillende gewichtsklassen waren:

Lichtgewicht: 1. Junger (Dld), 2. Feist (Fr), 3. Klein (Ned.) en Salzsieder (Dld).

Lichtmidden: 1. Desmet (Fr.), 2. Egger (Dld.) 3. Yoon Suk Sang (Korea) en Schroub (Dld.).

Midden: 1. Miebach (Dld.), 2. Noris (Fr.), 3. Metzler (Dld.) en Clement (Fr.).

Halfzwaar: 1. Hermann (Dld), 2. Felsch (Dld.), 3. Eugster en Paanen (Ned.).

Zwaar: 1. Meyer (Dld.), 2. Brondani (Fr.), 3. Metselaar en Kleinstra (Ned.).

Alle categorieën: 1. Wim Ruska (Ned.), 2. Janson (Dld.), 3. Strombuli en Benz (Dld.).