

Rusland en Nederland sterke judo-landen

Ruska, Gouweleeuw en Peter Snijders Europese kampioenen

(Van een speciale verslaggever)

Driemaal goud en driemaal brons is de oogst die de Nederlandse judoploeg zaterdag en zondag tijdens de Europese kampioenschappen heeft binnengehaald. Zeven titels stonden er op het spel. Wim Ruska in het zwaargewicht, Peter Snijders in het middengewicht en Joop Gouweleeuw in het halfzwaargewicht zorgden ervoor dat drie van deze zeven titels naar Nederland gingen. De overige vier belandden bij Rusland.

Van de 21 deelnemende landen zijn er dus 19 zonder één titel huiswaarts gekeerd. Een fantastisch succes voor de Nederlandse judoploeg, dat alle pessimistische voorspellingen definitief de kop indrukt. Het succes is des te groter, wanneer men bedenkt dat dit de eerste kampioenschappen waren waarin er maar één titel in ieder gewicht op het spel stond.

Wim Ruska opende zaterdag de „gouden rij”, na overwinningen onder andere op de ex-Europees kampioen Niemann. Daarna leed hij een nederlaag tegen de Rus Tchikviladze. Maar via de herkansing kwam de sterke Amsterdammer terug. In de halve finale versloeg hij de Brit David Peake. In de finale kwam hij andermaal tegenover Tchikviladze te staan. Ruska nam direct na het begin het initiatief, om dit de gehele wedstrijd niet meer uit handen te geven. Even maakte hij een benauwd ogenblik door. De Rus probeerde een worp van Ruska over te nemen en drukte hem daarbij met zo'n kracht in de mat, dat Ruska er een pijnlijke rugblessure aan over hield. Desondanks bleef hij de laatste minuten doorvechten en won terecht op beslissing. Zelfs voor Ruska was het een verrassing dat hij nu al in topconditie verkeerde. Drie weken lang heeft hij namelijk met een beenvliesontsteking op bed gelegen. Met veel moeite heeft dokter Rolink uit Velsen hem korte tijd voor de wedstrijden weer op de been kunnen krijgen.

Na 5-0-overwinningen op Luxemburg en België plaatste het Nederlandse team zich in de halve finale tegen Rusland. Anton Linskens verloor met een waza ari van Suslin, terwijl Kees Gietelink, Peter Snijders en Joop Gouweleeuw op beslissing verloren respectievelijk van Stepanov, Pokapaev en Kibrozachwili. Wim Ruska scoorde het enige tegenpunt door met een houdgreep van Kiknadze te winnen. Einduitslag: 4-1 voor Rusland. Nederland eindigde op een gedeelde derde plaats bij de teams. Rusland werd eerste, Frankrijk tweede.

Theo Klein behaalde zaterdag de tweede bronzen medaille. Na vier overwinningen had hij zich rechtstreeks in de halve finale geplaatst. Hier ontmoette Klein de Fransman Melayne. Na een wedstrijd van tien minuten werd hij verliezer op beslissing van de scheidsrechter.

Zondagmiddag scheen het aanvankelijk niet zo voorspoedig te gaan. Behalve Martin Poglayen, kwamen alle Nederlanders in de herkansingen terecht. Maar er werd stug doorgezet en na de herkansingen hadden Peter Snijders en Joop Gouweleeuw zich ook in de halve finales ge-

plaatst. Peter Snijders ontmoette in de halve finale Poglayen. Toen Poglayen een beenworp inzette nam Snijders hem direct over met een zelfde worp. Een vol punt. Snijders, die met een geblesseerde schouder kampte, ontmoette nu in de finale voor de derde maal de Rus Pokapaev. Tweemaal had hij van de Rus verloren. Maar hij kreeg zijn revanche. Snijders hield Pokapaev vijftien minuten lang onder controle, terwijl hij hem enige keren met een armworp en met beenworp uit balans bracht.

De vele Nederlandse toeschouwers konden hun vreugde dan ook niet op toen de scheidsrechter Snijders als winnaar aanwees. Maar nog was er geen eind gekomen aan de prijzenregen.

Joop Gouweleeuw had in de halve finale een ruime zege behaald op de Rus Yudine en stond nu in de finale tegen de Westduitser Hermann. Na enkele minuten nam Gouweleeuw een voorsprong, doordat hij met een heupworp bijna waza ari behaalde. Deze voorsprong wist hij tot aan het eind te behouden en won zo de derde gouden plak voor Nederland.

De voornaamste resultaten waren; lichtgewicht: 1. Susline (Rusland), 2. Melaye (Fr.), 3. Kleind (Ned.) en Feist (Fr.); lichtmiddelen: 1. Stepanov (Rusland), 2. Laksa (Polen), 3. Bogoljuwov (Rusl.) en Schröder (O.-Dld); middengewicht: 1. Peter Snijders (Ned.), 2. Pokatvev (Rusl.), 3. Poglayen (Ned.) en Kotik (Rusl.); halfzwaargewicht: 1. Gouweleeuw (Ned.), 2. Hermann (W.-Dld), 3. Kibrotsashvili (Rusl.) en Yudine (Rusl.); zwaargewicht: 1. Ruska (Ned.), 2. Thikwiladze (Rusl.), 3. Peake (G.-B.) en Monczyk (W.-Dld); alle categorieën: 1. Kiknadze (Rusl.), 2. Meyer (W.-Dld), 3. Hennig (O.-Dld) en Saounine (Rusl.).