

pese atel. eerst waren het de Fransen en Britten en later de Russen, die ook nu weer een sterke indruk achterlieten, die onze landgenoten de voet dwarszetten. In Luxemburg, op een moment dat niemand het verwachtte, gaf het doorzettingsvermogen, de moed en elan van de Nederlanders de doorslag. Willem Ruska, de 25-jarige 1.90 meter lange, 108 kg wegende Amsterdammer zag zijn judo-carrière, na een aanloopperiode van drie jaar, waarin hij telkens in de finale te vinden was, met goud bekroond. Onder de ogen van zijn leermeester Anton Geesink, die als toeschouwer het toch niet kon nalaten „zijn pupillen” vele wijze wenken mee te geven, beleefde de blonde atleet zijn triomf en toonde zich een waardig opvolger van de Utrechtse reus.

**Bedenke men daarbij dat Ruska drie weken voor de titelwedstrijden met een ernstige beenvliesontsteking en veertig graden koorts hulpeloos in zijn bed lag, dan begrijpt men enigszins wat er in hem moet zijn omgegaan, toen hij na de Russen de hoogste trede van het schavot beklom.**

De finale is er één geweest, die de toeschouwers niet zullen vergeten. Willem Ruska verdedigde zich uit alle macht tegen de verwoestende kracht van de

## LANGE WEG

Ook Joop Gouweleeuw moest de lange weg van de herkansingen gaan om tenslotte via overwinningen op de Rus Yudine en de West-Duitszer Herman het kampioenschap te bemachtigen. Zijn judo is niet spectaculair, maar technisch zeer goed. Alleen ontbrak hem vaak de kracht en de moed om risico's te nemen. Zondag liet hij in Luxemburg zich van zijn beste zijde zien. Vergaarde punten met magnifieke been- en armworpen en toen hij na het succes van Willem Ruska en Peter Snijder de beslissende uitspraak kreeg te horen, waren de supporters, die als één man overeind rees, buiten zichzelf van vreugde.

## ZELFDE LOT

Theo Klein verloor in de halve finales van de Fransman Melyae en zag zich daardoor de kans op de finale ontgaan en datzelfde lot onderging ook Martin Pogljajen omdat in de halve finales van het middengewicht Peter Snijders en Jogljajen tegenover elkaar stonden. De grotere routine en techniek van Peter Snijder gaf de doorslag.

Rusland werd voor de vierde maal Europees teamkampioen maar in tegenstelling tot andere jaren waren de teamwedstrijden ditmaal niet zo spannend. Noch Nederland — in de halve finales, — noch Frankrijk — in de finale — kreeg veel kansen. Met 4—1 won Rusland beide wedstrijden.

De voornaamste resultaten waren:  
Lichtgewicht: 1. Susline (Rusland), 2. Melayne (Fr.), 3. Klein (Ned.) en Feist (Fr.).  
Lichtmidden: 1. Stepanov (Rusl.), 2. Laska (Polen), 3. Bogoljuvov (Rusl.) en Schröder (O.Did.)  
Middengewicht: 1. Peter Snijder (Ned.), 2. Pokatyev (Rusl.), 3. Pogljajen (Ned.) en Kotik (Rusl.).  
Halfzwaargewicht: 1. Gouweleeuw (Ned.), 2. Hermann (W-Dld.), 3. Kibrotsashvili (Rusl.) en Yudinne (Rusl.).  
Zwaargewicht: 1. Ruska (Ned.), 2.